



## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### Απόφαση Τέως Προέδρου ONE

Γνωρίζουμε ότι ο συναισθηματισμός είναι αρκετά κακός σύμβουλος όταν πρόκειται για πολιτικές τοποθετήσεις, και για αυτό το λόγο επιλέξαμε να τοποθετηθούμε σήμερα, Τρίτη 26 Μαρτίου, που έχει καταλαγιάσει πλέον η «σκόνη» για την απόφαση του τέως Προέδρου της ONE, κ. Πελεκάνου, να εισχωρήσει στο Ελάμ.

Αν και γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια να πειστεί η κοινή γνώμη ότι η συγκεκριμένη απόφαση βασίζεται σε πολιτικούς όρους κανένας δεν μπορεί να πειστεί επί αυτού. Η δική μας τοποθέτηση όμως είναι βάση πολιτικών όρων, όπως ορίζει άλλωστε η ταυτότητα και η φυσιογνωμία μας ως Οργάνωση.

Πρώτα όμως θα θέλαμε να κάνουμε κάτι που προστάζει η συνείδηση μας και η φιλοσοφία μας ως Νέοι Επιστήμονες. Θα θέλαμε λοιπόν, να απολογηθούμε στο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού πρωτίστως αλλά και σε όλο το Δημοκρατικά σκεπτόμενο κόσμο της Κύπρου που η Οργάνωση μας αποτέλεσε το όχημα του κ. Πελεκάνου για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα προσωπικά του συμφέροντα για να καταλήξει να «ανήκει» όπως ο ίδιος δήλωσε στο Ελάμ. Να απολογηθούμε γιατί το Μάιο του 2021 ως Πρόεδρος της ONE κατήλθε υποψήφιος για Βουλευτής του ΔΗΣΥ και στηρίχθηκε από την Οργάνωση, να απολογηθούμε γιατί ως Πρόεδρος της ONE διορίστηκε Πρόεδρος Ημικρατικού Οργανισμού, να απολογηθούμε γιατί ως Πρόεδρος της ONE διορίστηκε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ, να απολογηθούμε για την στήριξη της Οργάνωσης στο πρόσωπο του τόσο για τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ τόσο και στη ψηφοφορία του Πολιτικού Γραφείου του Φλεβάρη. Το Πολιτικό Γραφείο που τελικά εν τη σοφία του με την τότε απόφαση που πήρε, αποτέλεσε την αφορμή να πέσουν μάσκες αφού «ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος».

Στο μυαλό μας λοιπόν είναι εντελώς αδύνατο να αντιληφθεί κάποιος τους πολιτικούς όρους αυτής της απόφασης. Από υπερασπιστής της «παρακαταθήκης» της ONE, αξιωματούχος μιας παράταξης με δικαιωμένες θέσεις για την οικονομία, την υγεία, την παιδεία, χωρίς να προβάλει ποτέ διαφωνία για οτιδήποτε, χωρίς να καταθέσει ποτέ στα σώματα του ΔΗΣΥ οποιαδήποτε πολιτική πρόταση, πάντοτε όντας μέρος των αποφάσεων, βρίσκεται χέρι με χέρι με το ρατσισμό και την μισαλλοδοξία. Από τους Χριστιανοδημοκράτες του ΕΛΚ το Φλεβάρη στους ακροδεξιούς του ECR το Μάρτη. Από τις ομιλίες για τον «περήφανο» κόσμο του Συναγερμού το Φλεβάρη, στο ανήκω στο Ελάμ το Μάρτη.

Αφού λοιπόν η πολιτική λογική πάει περίπατο, και μιας και το έχουν οι ημέρες, στο μυαλό μας έρχονται αναπόφευκτα τα λόγια του Κυριάκου Μάτση : «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής». Και ο νούν νοείτω !

Το θέμα για την ONE έχει τελειώσει. Η αρχική απογοήτευση μας έχει εξελιχθεί σε αισιοδοξία αφού θεωρούμε ότι ο αριβισμός πρέπει να αποβάλλεται από τον Πολιτικό μας χώρο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, στην παραγωγή πολιτικής και πολιτικών θέσεων, στην προώθηση της ευγενής άμιλλας στην πολιτική, στην εξυπηρέτηση του κοινού καλού των αξιών και της ηθικής στην πολιτική. Νοείται δε, ότι η ONE θα σταθεί δίπλα από το Δημοκρατικό Συναγερμό με όλες της τις δυνάμεις στις επικείμενες εκλογές του Ιούνη.

Γραφείο Τύπου ONE  
Λευκωσία 26 Μαρτίου 2024